

Luther op de Wartburg

Brieven in ballingschap

Drs. P. den Ouden, Uitgeverij Den Hertog, 2014

ISBN 978 90 331 25010, 218 blz. € 19,90



Maarten Luther schreef vele brieven tijdens zijn gedwongen verblijf op de Wartburg (1521-1522), een kasteel in het Thüringer Wald. Ds. P. den Ouden heeft deze brieven vertaald en in hun historische context geplaatst. De brieven worden voorafgegaan door een uitvoerige historische inleiding waarin de gebeurtenissen voor, tijdens en na de Rijksdag te Worms, aan de orde komen. Over Luther

is veel geschreven. Veel is bekend. Maar dit boek laat ons de turbulente tijd van de Reformatie zien vanuit het perspectief van Luther zelf. De brieven geven ons een indruk van zijn persoonlijkheid en geestelijk leven. Terecht schrijft ds. Den Ouden

dat wij in de brieven Luther tegenkomen als: 'de grote theoloog, de vaderlijke vriend, de onverschrokken strijder, de aangevochten christen, de begaafde taalkunstenaar, (...) een Godsmann, wiens leven uitnodigt tot navolging'.

Luther is bereid zich te verantwoorden voor de keizer, ook al kost hem dat het leven. Hij beroept zich niet op zijn geweten, maar hij beroept zich op het Woord. 'Dat Woord, dat alles te boven gaat, moet in alles vrij zijn en mag op geen enkele wijze gebonden zijn.' Hij is bereid naar anderen te luisteren, als het alles maar is naar het Woord. De onverschrokken strijder laat zich in zijn brieven ook kennen als een bestreden ziel. De diepten daarvan kende hij. Als het gaat om de kerk van Rome laat hij zich kennen als een man met humor, die relativerend en met spotlust spreekt over de misstanden. Hij is nuchter en direct. De werklust van Luther kent geen grenzen, ook niet op zijn onderduikadres. De brieven uit één van de moeilijkste periodes uit het leven van Luther zijn waardevol! Een mooie en inhoudsvolle uitgave.

Drs. P.A. Zevenbergen